

## **Danske erindringer fra spisebordet, skammekrogen, skolebænken og andre steder, hvor livet blev levet**

**Julia Lahme: Hverdage er der flest af**

**Danskere i alle aldre og fra hele landet har i løbet af 2017 indsendt deres personlige erindringer fra de seneste ca. 75 år. Med blik for de store og små hverdagsdramaer har Julia Lahme i denne anderledes danmarkshistorie klippet i erindringerne og sat dem sammen til sit eget bud på et danmarksbillede.**

Normalt er det den store historie, som bliver fortalt af eksperter, når vi fortæller danmarkshistorie: konger, krige, politikere og de store begivenheder. Men danmarkshistorie er også hverdagen og helt almindelige mennesker, som slås med helt almindelige ting. Og det er de store begivenheder oplevet i det helt små. Alle de små tildragelser og forandringer, som tilsammen bliver til den store historie, som vi bare ikke altid lægger mærke til.

I *Hverdage er der fleste af*, er det netop disse historier, som bliver fortalt. Det er en bog fyldt med hjerteblod, spændende erindringsglimt og rørende beretninger. Den viser, hvor meget verden har forandret sig på meget kort tid – men også hvor ens vores grundlæggende livsforhold er på tværs af tid og rum.

**Julia Lahme** (f. 1977) er cand.mag. i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet, foredragsholder, livsstilsekspert, debattør, blogger og forfatter til adskillige bøger, herunder bestselleren *Damen i midten*. Hun er direktør i kommunikationsvirksomheden Lahme, der arbejder for danske og internationale kunder med mode, livsstil, fødevarer og trendforskning.

**Julia Lahme**

**Hverdage er der flest af**

**220 sider**

**Forlagets pris: 249,95 kr.**

**Udk. d. 20. september 2018**